

Geestelijke immuniteit

Al-wat-is is voortgebracht door het universele Bewustzijn, ook wel geest genoemd. Dit betekent dat geestelijke immuniteit van primair belang is, vooral in tijden waarin echte en vermeende bedreigingen over de wereld gaan. De basis van geestelijke immuniteit is de erkenning dat je als mens onwetend bent met betrekking tot hoe de wereld zou moeten zijn. Vanuit deze erkenning kom je terug bij het enige waar je werkelijk verantwoordelijk voor bent, namelijk je eigen manier van zijn in de wereld.



Om op deze plek te komen, laat je je oordeel over 'hoe de wereld is', 'wat er verkeerd aan is' en 'hoe het anders moet' achter je. Juist nu is het van belang om alles bij jezelf te houden, in je eigen liefdesveld te blijven en om niet mee te gaan in de turbulenties van angst en boosheid. Door je steeds te richten op de vraag 'Hoe verhoud ik mij tot de wereld?' verkrijg je de noodzakelijke geestelijke immuniteit.

Als mensen een bedreiging etaleren

Een belangrijke overeenkomst tussen vertegenwoordigers van instituten, zoals het RIVM en de uitdragers van complottheorieën, is dat ze angst oproepen met het etaleren van een bedreiging. Bij de eerstgenoemden is dat een kwaadaardig virus en bij de tweede een kleine clan boosaardige wezens die de aarde besturen. In beide gevallen gaat het om iets wat ongreepbaar is en ons toch in de tang wil houden, althans die sfeer heeft het. Wie dit voor zoete koek aanneemt en niet verder kijkt, zal zich willen beschermen tegen deze bedreiging of vijand. Daarmee erken je dat er voor jou persoonlijk een echte bedreiging is en verbind je je met dat angstveld. Onopgemerkt laat je hiermee je werkelijke identiteit ondersneeuwen.

Zou het bewaken van onze eigen identiteit niet tot een liefdevollere benadering leiden? Deze begint bij het niet langer aannemen dat we met een vijand te maken hebben. We vragen ons dan af: wat is voor mij de betekenis van dit gebeuren? Dat is een meer bescheiden vraag dan 'wat is de betekenis van dit gebeuren voor de mensheid?'

Proberen deze laatste vraag als eerste te beantwoorden, doet ons verstrengelen met een veelheid aan mogelijke antwoorden. Dat brengt ons juist verder weg van onszelf. Een goede basis om verder te gaan is eerst na te gaan wat het voor jezelf betekent. Vanuit deze herkenning kun je het veralgemeniseren naar de mensheid, zolang je maar in gedachten houdt, dat je iets doet wat eigenlijk niet kan. Met deze insteek ga ik verder.

De gelegenheid die nu geboden wordt

De huidige tijd biedt de mensheid als geheel een geweldige aanzet en gelegenheid om terug te keren naar de eigen basis. Deze basis hervind je makkelijker als je niet al te veel afleiding thuis zit, in een vertrouwde omgeving. Daarbij draagt het wegvallen van (vlieg)verkeer en bedrijvigheid sterk bij aan de rust die voor inkeer nodig is. Kunnen wij gebruikmaken van de gelegenheid die nu geboden wordt? Hoe kunnen wij geestelijk immuun blijven voor de tsunami van angst waarvan het journaal, beter genoemd 'het dagelijkse dodentellen', het episch centrum is? Hoe blijven wij bij ons eigen proces en gaan we niet mee in de turbulenties van angst en boosheid? Begrip over de diepere achtergrond van het huidige gebeuren kan mijns inziens goed helpen. Er is een inzicht dat ons op fundamenteel niveau los kan maken van het toneel op aarde en de continue turbulenties die dit teweeg kan brengen. Dit inzicht is:

Vanuit Eenheid schept ieder mens zijn eigen realiteit

Als in je beleving het kwaad regeert, zul je ervaren dat er iets boosaardigs gaande is. Daarbij maakt het niet uit of je dit projecteert op de schaduwmacht achter de politiek, de geraffineerde praktijken van de farmacie, of iets anders. De herkenning dat je zelf een vermeend kwaad op iets of iemand aan het projecteren bent, is een belangrijke stap naar geestelijke immuniteit. De innerlijke handeling die daarop volgt, is het niet langer te projecteren, maar je onwetendheid te erkennen en daarin te blijven.

Als in je beleving het goede regeert, kun je in alles Liefde ervaren. Zo kun je de lock-down ook zien als een liefdevolle

daad om mensen bij zichzelf terug te brengen. Deze visie is alleen mogelijk als je durft te erkennen dat politici op een dieper niveau, dat ze wellicht zelf niet bewust kennen, gevolg geven aan de liefdevolle impuls die nu over de wereld gaat. Dat deze visie mogelijk is, zou ons ook ontgaan als we ons vol ergernis blijven richten op de zeer beperkte voorstelling van zaken door wetenschappers en op het vertekenen van informatie door overheden. Politici moeten wel zo zijn om een lock-down te kunnen doordrukken. Het heeft me enige moeite gekost om tot dit inzicht te komen, maar wel innerlijk losgemaakt van het huidige wereldtoneel.

Foto links en rechts: Lokpala's, ze zien er meestal bedreigend uit. Hun bedreigende houding is bedoeld om het kwade af te schrikken en het goede door te laten. Afbeeldingen van Lokpala's staan vaak links en rechts bij de ingang van Boeddhistische tempels, zodat je er tussendoor moet lopen.





Wij zijn ons tv-programma

Onafhankelijk blijven van wetenschap

Geestelijke immuniteit houdt meer in dan toeschouwer zijn van het toneel op aarde. We nemen ook deel aan dat gebeuren. Geestelijke immuniteit betekent dat we leven zonder innerlijke afhankelijkheid van uiterlijke gebeurtenissen en van 'vastgestelde waarheden'.

Ware onafhankelijkheid is dat wij vertrouwen op ons diepere gevoel, het contact met onze ziel. God vervangen door wetenschap lijkt me in dat opzicht geen vooruitgang. Met de term 'wetenschap' bedoel ik het begrijpen van 'het wezenlijke' en niet het 'technische kunnen'.

De huidige vorm van wetenschap is als een rivier die ten stelligste ontkent dat zij een bron heeft en toch variërende waterstanden wil verklaren. Wetenschappelijke uitspraken kunnen niet alleen vervreemdend zijn voor ons gevoel, ze kunnen ook heel verblindend zijn voor dieper liggende waarheden.

De uitspraak 'wij zijn ons brein' zie ik als een triest statement van de huidige wetenschap. Alleen een vorm van wetenschap die volledig blind is voor haar eigen oorsprong, de menselijke geest, kan een dergelijke uitspraak voortbrengen. Het materialistische fundament van wetenschap sluit het universeel aanwezige Bewustzijn bij voorbaat uit. Zo is de mens al in het fundament van wetenschap tot een robot

gereduceerd. De uitspraak 'wij zijn ons brein' is dus geen wetenschappelijke bevinding, maar het anders formuleren van de gekozen uitgangspunten, zonder daar werkelijk oog voor te hebben. In technisch opzicht is het hersenonderzoek uiteraard knap, maar de interpretatie mist dieper liggend inzicht. Leuk te weten dat een televisietoestel op dezelfde manier wordt getest als de hersenen. In de neurologische redenering zou dan de televisie zelf de oorsprong van het geproduceerde beeld moeten zijn, arme tv. In mijn boek 'Hoe Liefde uitgangspunt van Wetenschap kan zijn' ga ik uitgebreid in op de noodzakelijke herziening van het huidige 'fundament' van wetenschap.

Geestelijke immuniteit betekent dat we leven zonder innerlijke afhankelijkheid van uiterlijke gebeurtenissen en van 'vastgestelde waarheden'

Naar een ruimere visie

In mijn visie worden nu op wereldschaal delen van het DNA geactiveerd die tot nu toe bij de meeste mensen ongebruikt zijn gebleven (ten onrechte junk-DNA genoemd). De activatie van dit DNA leidt tot aanpassing van ons elektromagnetisch systeem, zowel het zichtbare deel van het zenuwstelsel als de niet fysiek meetbare energiebanen. Tegelijkertijd laten onze cellen die eiwitten los, die ons in het oude denken vasthouden. Er gaat dus iets belangrijks vooraf aan het proces dat in de cellen plaatsvindt. Kennis daarvan leidt tot een dieper inzicht in de betekenis van het gebeuren wat nu op aarde plaatsvindt. Het is dus niet iets dat louter aan een virus kan worden toegeschreven (virus = erfelijke materiaal omkleed met eiwit). De meeste virussen passeren het lichaam zonder enige interactie. Zouden we ons niet eerst moeten afvragen waarom cellen het virus binnen laten? Kunnen wij van geestelijke immuniteit naar fysieke immuniteit gaan door onze cellen zo te beïnvloeden dat ze zich niet meer openstellen voor virussen (epigenetica)? Zou dat een fysiek gevolg van geestelijke immuniteit kunnen zijn?

Geestelijk autonoom blijven

De huidige ontwikkeling is ingezet om te komen tot volledige 'geestelijke autonomie' van de mens. Dit betekent dat wij niet langer automatisch napraten wat anderen zeggen, maar gaan luisteren naar ons innerlijk en wat vanuit geestelijke dimensies tot ons komt. De godsdienstige 'waarheden' niet meer voor zoete koek aannemen, deden we al. Nu is de tijd gekomen dat wij dit ook met wetenschappelijke uitspraken gaan doen. Doen wij dat niet, dan zal het materialisme waarop wetenschap gebaseerd is, ons ook in praktische zin tot een robot gaan reduceren. Dat is iets waar complottheorieën ons eveneens voor waarschuwen. Het zou het einde betekenen van de bezieling van het leven en waarschijnlijk ook het einde van het leven zelf. Het verschil tussen mijn benadering en de complotbenadering is, dat ik zie dat we als mensheid als geheel verantwoordelijk zijn voor dit gebeuren en niet een klein groepje 'engerds'.

Verantwoordelijkheid nemen begint bij geestelijke autonomie. Dit betekent dat we ons eerst, bij alles wat tegen ons gezegd wordt, afvragen 'ervaar ik dit voor mij als juist?' Onze geestelijke autonomie kan ons niet afgenomen worden, de fysieke autonomie wel. Dat hebben we de afgelopen tijd maar weer eens heel duidelijk kunnen zien. Ook ik houd afstand, maar niet omdat ik bang ben 'besmet' (wat een



Deze tekening is gemaakt door mijn vrouw Hadewych Werner. Het is een tweedimensionale afbeelding van een hoger dimensionaal, orgelachtig muziekinstrument dat gebruikt wordt op Arcturus, dit ter versterking van geestelijke autonomie.

vies woord) te raken. Ik doe dat om te vermijden dat ik verstrengeld raak met de mensen die wel bang zijn besmet te raken als ik even te dichtbij kom. Zo doe ik braaf mee zonder mijn eigen innerlijke wereld te laten verstoren door de 'waarheden' waarmee we dagelijks gebombardeerd worden. Dat is geestelijke immuniteit. Het lukt me trouwens niet altijd, maar ik vind het wel een goede oefening. Het dagelijks oefenen om in je eigen gevoelswereld te blijven, je niet laten verleiden tot boosheid over verkondigde waarheden, leidt tot een versterking van onze geestelijke immuniteit.



tekst: [George Remkes](http://www.georgeremkes.com)
www.georgeremkes.com

George Remkes studeerde natuurkunde en heeft daarin zijn doctorstitel behaald. Hij is gaan inzien dat wetenschap de wezenlijke vragen van het leven niet kan beantwoorden vanwege de gekozen uitgangspunten. Zijn Eenheidservaringen hebben hem een heel ander zicht op de realiteit gegeven. Dit zicht op de realiteit en zijn wetenschappelijke kennis, zijn voor hem de basis geworden voor een nieuwe, niet-materialistische benadering van wetenschap. George Remkes is auteur van het boek 'Hoe Liefde uitgangspunt van Wetenschap kan zijn' en geeft lezingen. Hij heeft 250 innerlijk gehoorde muziekwerken opgeschreven.